

28-11-2015 Groots bezoek

Denk je een normale draaidag te hebben? Komen er in een keer 4 zwarte pieten op bezoek! De Bevers en de Welpen hebben samen met de pieten leuke spelletjes gedaan en hebben allemaal iets lekkers van de pieten gehad. Ze zijn ook bij de Scouts en de Explorers langs geweest, daar werden ook pepernoten gestrooid en liedjes gezongen voor de pieten. Wij hopen dat de pieten het volgend jaar weer gezellig vinden om langs te komen.



Nieuwjaarsborrel

09-01-2016 is het weer tijd voor de nieuwjaarsreceptie van Scouting the Challenge! Vanaf 16:00 is iedereen welkom, je ouders, broers en zussen, oudleden, bestuursleden, familie en meer! Neem iedereen gezellig mee om met z'n alle het nieuwe jaar een goede start te geven, een jaar weer vol met nieuwe uitdagingen. De Explorers staan achter de bar en verzorgen de gehele receptie. De kosten zijn 0,50 cent voor fris en 1,00 voor bier of wijn. Zo als ieder jaar verkopen we ook broodjes hamburger voor 1,50. Wij hopen zoveel mogelijk leden met familie te zien om er een gezellige middag/avond van te maken. Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwjaarsreceptie? Dan kunt u op Facebook aangeven bij het event: 'Nieuwjaarsreceptie Scouting the Challenge' dat u aanwezig bent. Tot dan!



Kerstmarkt

In de periode van 19 december t/m 3 januari is het Groot Tilburgs Kerstcircus weer neergestreken op het Laar in Tilburg. In de periode 18 december t/m 23 december is daar ook een overdekte kerstmarkt bij met meer dan 100 kramen. In de periode van de kerstmarkt verzorgen we elke avond een gezellig kampvuur en zorgen we voor een warm onthaal van de bezoekers. De tijd is dagelijks van 18.00u tot 20.00u. Wil je hierbij helpen, geef dit dan door aan je stafteam. Je kunt ook gezellig even langs komen, als je toch toevallig op de kerstmarkt bent.

Wist u dat?

Scouting the Challenge ook een ouderraad heeft? De ouderraad zoekt enthousiaste ouders die de ouderraad willen versterken. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, stuur dan een mailtje naar: ouderraad@scoutingthechallenge.nl

SCOUTING the CHALLENGE



Bevers : Stanley Stekker had een uitdagend programma voor de bevers met onder andere spijkerbroek hangen, lopen over een touwbrug, geblinddoekt langs een parkoers en kruipen onder een net. Daarnaast moest en ook een schoen versiert worden, want ja, misschien komt de Sint nog wel langs. De schoenen waren gevuld en ook heeft hij nog wat Pieten gestuurd



Welpen: Op 14 november zijn we begonnen in het activiteitengebied Uitdagende Scoutingtechnieken. In voorbereiding in diverse insignes hebben de welpen geoefend met Knopen, Vuur en Bivak. Voor sommige was het een peulenschil en voor sommige heel erg lastig. Maar oefening baart kunst, en dan komt het vanzelf goed.



Scouts: de Scouts hebben een afwisselende maand gehad met o.a. oud hollandse spellen, een hindernisbaan, een groot slagroomgevecht, boogschieten, hapjes bakken, over serieuze onderwerpen gepraat en we hebben een gps-tocht door het centrum gelopen! We hebben ook een spaans programma gehad waarin ze vloeiend spaans hebben geleerd. 1,2,3 is uno, dos, tres!



Explorers: Afgelopen november vond in Tilburg een van de grootste sportevenementen in de stad plaats: de Warandeloop. Om het zomerkamp wat grootser aan te kunnen pakken hebben de Explo's als financiële actie meegeholpen met het afzetten van het parcours tijdens de hardloopwedstrijd. Na een weekendje bikkelen en juichen in de koude bossen, kijken we weer vooruit naar een schitterend zomerkamp.



Stamgasten: November was een echte feestmaand! Het begon met een kookprogramma van Bert, waar we op primatieve wijze lekkere minihapjes hebben klaar gemaakt. Mochten de stamgasten ooit in een noodsituatie komen, kunnen ze altijd poffertjes bakken met behulp van slechts een colablikje en een vlammetje. We zijn ook naar de film 'scouts guide to the zombie apocalypse' geweest.



Stampertjes: Actieve hangjongeren bestaan die? Jazeker wel! Afgelopen vrijdagavond hebben wij met de Stampertjes een avond gehangen in de touwen van klimcentrum Neoliet. Het was een geslaagde avond waarin we allemaal minstens 2 keer de top van wand bereikt hebben en we af en toe blij waren dat er op de vloer mensen stonden die ons zekerde. Of te wel een super geslaagde Stamavond.